



# Nyt fra Pottemagerens Hus



Nr. 3 sept. 2017

**Men jeg sætter alle kræfter ind på dette ene :  
At glemme alt, hvad der ligger bag mig,  
og stræbe frem mod det, der ligger foran.  
Jeg spurter frem mod målet for at kunne modtage  
den sejrpris, som Gud fra det høje har kaldet os til**

Filipperbrevet 3, vers 13-14



Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad som helst I vil, og I vil få det. Joh. 15: 7,

"Har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed"? Joh. 11: 40



POTTEMAGERENSHUS



Jeg sletter som tåge din misgerning og som en sky dine synder. Vend om til mig, thi jeg genløser dig. Esaja 44: 22



**Vægterne**  
**Lykkeskærvej 15**  
**6670 Holsted**

SPAR NORD: Reg. 9277  
Konto:458 2296 303

IBAN: DK 5992 7745 8229 6303  
BIC: SPNODK22

MobilPay: 6144 0101

E-mail: (Else) [info@watchman.dk](mailto:info@watchman.dk)  
Tlf. 75 53 33 23 (Else)

Internet:  
[www.pottemagerenshus.dk](http://www.pottemagerenshus.dk)

**BESTYRELSEN FOR VÆGTERNE**  
Formand Karl Gulløv, Kolding  
Lis Jensen, Kolding  
Knud Mortensen, Aarhus

Redaktør og Layout: Else Käs

Vægternes arbejde drives ved frivillige gaver.  
Tak til alle der støtter PH med småt eller stort.  
Herren velsigner en glad giver.

## Misgerninger!

Af Else Käs

Ordet alene kan give gåsehud i forhold til Gud.

Hvad er Misgerning? Jo det kan være mange ting. Det kan for eksempel være: Har du sagt noget, der ikke helt stemte med sandheden. Har du måske taget et jordbær i supermarkedet for meget. Har du smagt på vindruerne før du købte dem. Har du afvist en, der var i nød, fordi det ikke passede ind i din timeplan for dagen. Har du været utro i forhold til Gud eller din næste. Ja der kunne nævnes utallige ting, som vi beskæftiger os med i hverdagen. Læs i bibelen om Misgerning.

Tænk efter! Hvornår har du sidst i dit liv gjort noget, der var at betragte for Gud som en Misgerning?

Jeg må personligt indrømme, at jeg kan komme i tanke om nogle ting i mit liv. Sådan tror jeg de fleste vil have det.

**Derfor så husk. Jesus hjælper!**

## Tanker omkring aber!

Af Lilly Jensen



Så for nylig en udsendelse i TV om dyr. Igen blev der påstået, at vi stammer fra aberne! Mange af de problemer, vi har i verden i dag, skyldes den tankegang. For hvis vi bare er en slags aber, er alt jo ligegyldigt, så kan vi hver især leve, som vi har lyst til. Hvis vi virkelig tænker det igennem, så er vi jo bare dyr, der lever en tid på jorden og til sidst dør, og så er alt slut! Vi kan behandle hinanden, som vi har lyst til, det er jo lige meget, der er ingen, vi skal stå til ansvar over for.

Det åbner vejen for alle mulige uhyrligheder. Så kan vi udrydde de syge og de gamle, de har ingen værdi, når vi bare er aber. Hvorfor skulle vi holde liv i gamle fru Jensen på plejehjemmet, hun er bare til besvær for alle og koster samfundet dyrt. Nej, lad os få indført aktiv dødshjælp, så er det problem løst!

Lad os også komme af med de handicappede, de er dyre i drift for samfundet, lad os få alle gravide undersøgt, så vi kan slå dem ihjel inden de bliver født, det er bedst for alle. Så er der alle aborterne, hvorfor skulle vi føde børn, vi ikke selv har bestemt kønnet på, eller ikke har tid til, fordi vi har så travlt med at realisere os selv? Det betyder jo ingenting, når man er en abe!

Og hvad med alle skilsmisserne? Hvorfor skulle vi holde sammen hele livet? Hvorfor døje med en ægtefælle, der er kedelig, når der er så mange spændende mennesker i verden? Så lad os da endelig blive skilt og slippe ud af alle problemerne. ( Indtil det samme sker med den nye, men så kan man jo bare blive skilt igen!)

De få børn vi får, dem kan samfundet tage sig af. Så lad os endelig få indført heldagsskolen, så er opdragel-

skal tjene penge til al den luksus, vi har vænnet os til. Og familie strukturen er også ændret, nu kan Peder og Søren blive gift i kirken, eller Hanne og Lotte, og vi kan få designerbørn og papbørn og alle mulige slags børn, hvad betyder det, når man er en abe!

Alle de ulykker er en konsekvens af, at Gud er forsvundet ud af de flestes bevidsthed, og "abetroen" har overtaget. Det er dybt tragisk!

Men – heldigvis -. De gode nyheder er, at Gud altid har været der, vi er alle skabt af Gud, hvad enten vi tror det eller ej. Gud er heldigvis ikke afhængig af vores mærkelige ideer.

Jesus kom her ned til jorden for at frelse os ud af den åndelige uvidenhed. Den menneskelige "visdom" er større end nogensinde, men den åndelige visdom er på et meget lavt stade. Vi "tror" mere på videnskaben end på Gud, og det er dybt tragisk, for vi mister det åndelige liv, når vi ikke længere regner med Gud som en virkelighed og vores skaber.

Uanset om vi vil det eller ej, uanset om vi tror det eller ej, kommer vi, den enkelte, til at stå til ansvar over for Gud, når vi skal herfra. Vi lever alle evigt, det er kun kroppen, der dør, når vi dør, og kun hvis vi omvender os fra vores selvskabte tanker og overgiver os til Jesus, så kan vi blive frelst, og komme i Himlen. Ellers er det Helvede, der er vores bestemmelsessted, et sted hvor der kun er mørke og smerte.

Vi skal selv, den enkelte, tage stilling. Gud har love for vores liv – De 10 bud – det har betydning, hvordan vi lever, der er konsekvenser af det hele. Hvis vi på gaden går over for rødt lys, kan konsekvensen være at vi bliver dræbt. Også i det åndelige liv er der konsekvenser, vi bliver stillet til ansvar for hvordan vi har levet vores liv.

## ***Guds bæk er fuld af vand***

***Af Uffe Nissen***

En beduinstantamme fra Sahara var kommet til USA på ferie, og besigtigede landet fra kyst til kyst. En dag blev de også ført op til Niagara-vandfaldene i Canada.



Det var noget, der gjorde indtryk. Ørkenens sønner, som til daglig færdedes i et land, hvor vand var noget, man havde i dråber og ikke i spande, måbede ved synet af de uhyre vandmasser, der styrtede ned med mange tusinde liter i timen.

De blev ganske stille og satte sig ned og stirrede på det tordnende vandfald, som om det ikke var noget virkeligt. Da guiden ville køre dem videre efter en halv times forløb, ville de ikke med.

”Vi venter!” sagde de.

”Venter på hvad?”

”På at det skal høre op.

Guiden lo højt og forklarede, at sådan havde dette vandfald løbet i tusinder af år, og sådan ville det løbe i tusinder til.



Da så beduinerne på hinanden, hvorpå de rejste sig og gik ind i bussen. Her holdt de en dæmpet samtale, hvoraf det fremgik, at når de kom hjem til ørkenen, igen, ville ingen af dem mæle eet eneste ord om denne oplevelse - for ingen ville alligevel tro på den.

## TAG SIDEN UD OG SÆT

# KOMMENDE STÆVNER PÅ PH.

2017

14. - 17. Sept. Bøn og delvis faste med Peter Tinggaard og Lise Jørgensen
19. - 22. okt. Bøn og delvis faste med Lise Jørgensen + en mere, som endnu ikke helt er fastlagt.
16. - 19. nov. Bøn og delvis faste med Lise Jørgensen + en mere, som endnu ikke helt er fastlagt.



# DEN PÅ OPSLAGSTAVLEN!!!!

## Søndag på PH.

Vi har søndag på PH Kl. 10.00 i slutningen af hvert stævne.



Har du et vidnesbyrd eller en lille fortælling fra din hverdag, så send den til mig. Du kan enten skrive den i et brev, og sende den til Else Käs, C/O Pottemagerens Hus, Lykkeskærvej 15, 6670 Holsted. Eller på mail: [info@watchman.dk](mailto:info@watchman.dk), jeg bliver glad for enhver fortælling. Husk at medsende et foto af dig selv.

”Jeg lægger mine ord i din mund og gemmer dig under min hånds skygge”.

Esajas 51: 16a

Det gælder også for i dag, så stol på Gud, og kom med dit vidnesbyrd.

På forhånd tusind tak.

Else

# HVIS JESUS KOM!

Indsendt af Grethe Sørensen

Jeg kunne godt have lyst til at spørge. Hvis Jesus kom til dit hjem, for at blive en dag eller to, hvis Han kom - ganske uventet - og bankede på, hvad ville du så mon gøre?



Du ville give Ham det bedste værelse, og servere det lækreste mad, utallige gange ville du sige, at du er usigelig glad for dette uventede besøg, en oplevelse uden lige.

Men om du fra dit vindue så Ham komme, ville du da med åbne arme løbe Ham i møde, og byde velkommen til den himmelske gæst? Eller måtte Han vente ved den lukkede dør, førend du fik tid at lukke op? Du skulle måske skifte tøj og have stuen ryddet op, have fjernet nogle kulørte blade, og lagt bibelen på plads.

Der var måske andre ting, du ville: Lukke for radio eller fjernsyn, og håbe Han ikke hørte, hvilket program du lyttede til. Ville du fjerne nogle verdslige sange, og få Lovsangstoner sat frem?

Kunne Jesus vandre lige ind, hvis Han kom til dit hjem i dag? Ville Han blive modtaget med et åbent og ærligt sind, før du bød Ham velkommen ind? Ville du bide dig selv i læben, for det sidste uoverlagte ord?

Hvis Jesus blev en dag eller to hos dig, ville du da gøre de samme ting, som du ellers gør, og gøre dem på samme måde? Ville dagliglivet fortsætte og være



ligesom før? Ville familiens samtale blive, som den ellers er? Ville det være svært at bede, når I gik til bords? Ville du synge de samme sange og læse de samme bøger, og tydeligt lade Jesus forstå, hvilken føde du får for din sjæl?

Ville du tage Jesus med dig, hvor du skulle hen? Eller ville du forandre dine planer, bare for en dag eller to? Ville du gerne, at Han skulle møde dine venner eller håber du, at de ville blive borte, så længe Hans besøg står på? Ønsker du, Han skal blive hos dig i længere tid, eller ville du ånde befriet op, når besøget er forbi? Ja jeg kunne godt have lyst til at spørge: Hvis Jesus kom til dit hjem i dag, hvis Han kom ganske uventet, hvad mon du ville gøre?

Louis Blanchard.



Nåde er et ord fra Gud over alle dage.  
Nåden er, når alt er tabt, at få alt tilbage.

## Hvem er Laila?

Jo Laila hedder Hansen til efternavn, er gift og bor i Gesten ved Vejen.

Vi har endnu ikke budt Laila velkommen til PH og Teamet, ved at præsentere hende i Nyt fra PH. Det er ikke for tidligt, da Laila

havde sit indtog som Køkkenchef i Pinsen 2017. Det var en vellykket debut for Laila, alle var glade for den mad hun lavede, og roste det meget.



Derudover er Laila en sød pige, som er nem at arbejde sammen med, hendes nærmeste medarbejder i køkkenet er Anny Winther Andersen, som også roser Laila. Laila er ikke bare dygtig, men også økonomisk, hun ved godt, at det er de penge som Partnerne sender, vi bruger på PH, og de skal bruges, med omhu siger hun.

Hele Teamet er glade for Laila, som vi nu har lært godt at kende. Vi har også fået lejlighed til at hilse på hendes dejlige familie, som består af mand og to voksne børn og børnebørn. Alle gode kristne mennesker, som har haft rod i Indre mission.

Velkommen Laila! Må vi få mange gode år sammen.  
Hilsen fra Bestyrelsen og Teamet på PH

## Kære Læser af Nyt fra PH.

Det kan dårlig skjules, at vi har haft en turbulent tid på PH, efter at Moses måtte forlade stedet. Moses selv har sagt, "Jeg har savet den gren over jeg sad på". Han kunne godt se, det var nødvendigt at forlade PH, selv om det gjorde ham ondt. Moses håber bare, at PH må køre videre, og hans livsdrøm, om et PH der skal fungere som Bedehus og Refugium for trætte sjæle, der har brug for et par dage i ro og fred, til evt. bøn og faste alene, eller blot at komme væk fra hverdagen et par dage, må køre videre.



Vi det daglige Team på PH, har givet hinanden et løfte om, at stå sammen og arbejde videre.

Der er nu tre fornuftige og ansvarlige medlemmer i Bestyrelsen, som ønsker at støtte Teamet i dette arbejde.

Det er ikke nemt arbejde, det kræver en ny hjemmeside. Den arbejdes der på i skrivende øjeblik, samt vi skal igen have gang i, at kunne lægge Dagens Ord rigtigt ud til de, der ønsker det. Ja der er meget arbejde, der ligger og venter.

Nu starter vi ud med Bøn og delvis faste fra d. 14. - 17. sept. med Peter Tinggaard i spidsen. Lise Jørgensen vil også være der med sin mand Frank, og hendes dejlige Harpespil.

Der vil blive bragt rigtig meget fra det stævne på Web Tv. Har nogen lyst til at deltage, er de hjertelig velkommen, men der er ikke så mange sengepladser ledige.

Kærlige hilsner fra os på PH.



## **Tak for din/jeres gave.**

Kære alle I trofaste, som bliver ved med at støtte PH, I skal ikke fortvivle, jeres gave bliver stadigvæk noteret til skattevæsenet, og alt kører økonomisk, som det skal. Men så skal vi også sige tak til alle derude. Tak at I holdt ud, da alt så sort ud for PH.

Vi har været igennem en ørkenvandring, men igennem sådan en, kommer der altid noget godt bagefter. Det tror vi helhjertet på. Sammen med alle jer, vil vi skabe et PH, hvor Helligånden må råde. Hvor glæden i hverdagen igen skal lyse frem.

Vi kan ikke ofte nok sige, at vi er afhængige af jer, så vi beder med hele hjertet, støt os videre i det PH der fortsætter uden Moses. Der vil fortsat lyde helhjertede ord fra Bibelen på PH, der vil fortsat være nyt fra Israel. Vi fortsætter med at bede for Israel, og vi vil også informere nyt fra Israel.

Husk- I også at bede for Israel: "Den der velsigner Israel, bliver selv velsignet".

1. Mosebog 12: 3

Må Herren velsigne alle I derude.



**Med kærlig hilsen fra Teamet  
på PH.  
Else Käs**