



Nyt fra Pottemagerens Hus



Nr. 4 dec. 2017



Thi eder er i dag en
frelser født i Davids
by; Han er Kristus,
Herren. Og dette skal
være jer et tegn: I skal
finde et barn svøbt og
liggende i en krybbe.
Luk. 2: 11-12

Ære være Gud i
det højeste! Og på
jorden fred i men-
nesker, der har
Hans velbehag!
Luk. 14



POTTEMAGERENSHUS



Lad min munds ord være dig til behag,
lad mit hjertes tanker nå frem for dit
åsyn, Herre, min klippe og min genlø-
ser. Sal. 19: 15



Min munds ord!

Vægterne
Lykkeskærvej 15
6670 Holsted

SPAR NORD: Reg. 9277
Konto:458 2296 303

IBAN: DK 5992 7745 8229 6303
BIC: SPNODK22

MobilPay: 6144 0101

E-mail: (Ejnar) info@watchman.dk
Tlf. 75 53 33 23 (Ejnar)
Internet:
www.pottemagerenshus.dk

BESTYRELSEN FOR VÆGTERNE
Formand Karl Gulløv, Kolding
Lis Jensen, Kolding
Knud Mortensen, Aarhus

Redaktør og Layout: Else Käs
E-mail: else@watchman.dk

Vægternes arbejde drives ved
frivillige gaver.
Tak til alle der støtter PH med
småt eller stort.
Herren velsigner en glad giver.

Ja, overskriften siger meget. Ved du, at ord kan dræbe. De fleste af os ved sikkert god besked med ordene dømt til døden, det er også udtalte ord. Det er ikke sådanne ord jeg tænker på. Det er de små "pile" der ofte bliver fyret af, bare sådan ved, at to mennesker taler med hinanden om en tredje person. Der er det, at ord kan dræbe.

Tænk dig godt om, når du omtaler en anden person. Hvis ikke du har noget godt at sige om en person, så sig slet ikke noget. Tænk på de ord der kommer ud af din mund. Hvis dine bønner skal være oprigtige over for Gud, så Han kan velsigne dem, så må du kunne bede til Ham ud fra et rent hjerte.

Vogter man munden, bevarer man sjælen, den åbenmundede falder i våde. Ordsp. 13: 3
Else Käs

Munksgården på Bornholm. August 2017.

En beretning fra Lise Jørgensen



Tak til alle jer der fulgte os til bøn og delvis faste ud fra Munksgården på Bornholm.

Og undskyld til alle jer, der ikke fik muligheden.

Tak for jeres bønner, som Gud svarede ved at velsigne os, og de vi mødte på vores vej.

Og alle de som Herren vil velsigne i fremtiden.



Vi blev rigtig godt modtaget af Leif og Anke Munk og deres dejlige hyrdehund Maggie. På vores vej til Gudshjem fredag aften, kom vi forbi et hyggelig hus der hedder "Bedehus".

En dejlig opmuntring, når vi nu er her på Bornholm for at bede og velsigne.

Lørdag var en profetisk dag.

Vi tyvstartede lidt for fællesskabsugen, hver gang vi havde mulighed for det, var vi sammen en lille stund i bøn, at Helligånden ville lede os. Gud er god, og Hans nåde varer til evig tid. Vent og se hvad Han vil gøre.

Ejnar Kristensen var knapt ankommet til Munksgården og havde lagt sig for at indhente den manglende nattesøvn, før Gud gav ham en drøm af en stor mørk skikkelse på gårdspladsen, som ville ind i laden.

Ejnar stillede sig op med udbredte arme og spredte

ben for at forhindre skikkelsen i at komme ind. Den mørke skikkelse prøvede flere gange, men måtte til sidst forsvinde.

Ejnar vågnede, og kunne næsten ikke holde op med at le i taknemmelighed til Gud, der passer på os.

Senere fik han ordet: "Lovsyng Mig (Gud) af hele jeres hjerte, for i lovsangen vil Jeg give jer riget."

Søndag tog vi i Nexø frikirke. Fantastisk menighed, virkelig åndsfyldte kristne.

(Gudstjenesten søndag d. 20/8-17, er lagt ud på nettet: nexøfrikirke.dk værd at lytte til.) Hasse, præst og mødeleder, fik et opmuntringsord til os, som I får lidt af her: "Den som er svag løfter Jeg (Gud) op. Jeg ser ind i dit inderste og læger dig. Jeg løfter dig ud til folk, så de kan se mit værk i dig". Det ord Ejnar fik fra Gud lørdag, om at Gud giver os riget, når vi lovsynger blev bekræftet af et ord Prædikanten Michael gav os:

"Englene spreder skyerne ovenfra og kigger ned, og siger til Gud: "Kom og se, at de tilbeder Dig". Michael spørger så i sin prædiken: "Hvad vil du med din tro? Elsker du Jesus".

Til det kan jeg kun svare: "Ja, jeg elsker Jesus (og det ved jeg også, at de andre i Guds Team gør) og jeg viser mit liv til at bane vejen for Herren, gennem bøn, lovsang og tonerne fra harpen.

Søndag eftermiddag spillede jeg på harpen for en af mine brødre i herren. Herrens herlighed var i rummet, og vi kunne have fortsat, men efter en times tid sluttede vi for at gøre klar til aften suppe og aftenmøde, som blev holdt i Munksgårdens smukke dagligstue. Ejnar delte et godt ord om Jesus, der vasker disciple-nes fødder, sætter sig i den ringeste tjener/træls sted. Og det gjorde Han for os.

Da Jesus lå ved måltidet tog Han to gange kalken, talte om sin snarlige død, og takkede for den. Den anden kalk var normalt reserveret til Messias, hvilket fortæller at HAN både er Jesus og den ventede Messias. Ejnar og Johnny (som kom i løbet af lørdagen) tog ud for at bede for Bornholm på Rytterknægten og Hammershus. Om Gud vil, tager hele gruppen ud på strategiske højdepunkter resten af ugen.

Mandag eftermiddag da vores kære forsanger og fantastiske inspirerende guitarist Birgitte Hummeluhre kom, væltede hun hele vores planlægning, og begyndte at spille til lovsang omkring kaffebordet udenfor på gårdspladsen. Hvilken velsignelse. Så harpehvilen blev udsat et par dage. Vi havde konstant den udfordring, at internettet var meget ringe, så enten forsvandt alt det, jeg lige havde skrevet, eller også kunne vi ikke sende. Nogen gange lykkedes det ude på terrassen, andre gange måtte vi vente til næste dag, når vi var kørt et helt andet sted hen.

Mandag aften var vi samlet en lille flok(7 stykker) i Leif og Ankes stue, delte nadver mens vi tænksomme hvilede ind for Guds trone til salme 121 til harpens toner og til Birgittes stille musik på flygelet.

Jeg sagde, at jeg ofte havde følt mig som et nul. Mon ikke andre også har følt sig som et nul ind i mellem? Jesus er den første, og vi ønsker alle at følge efter Ham. Hvad sker der når et nul følger efter et et-tal? Så bliver det til 10, og som her til 10.000.000 - Ti Millioner med Jesus som hærfører - hvilken mægtig bønnehær.

Resten af beretningen må vente til næste nr.

TAG SIDEN UD OG SÆT

KOMMENDE STÆVNER PÅ PH.

2017 – 2018

14. - 17. dec. Bøn og delvis faste med Peter Tinggaard, Erik Hviid Larsen
18. - 21. jan Bøn og delvis faste med Lise Jørgensen + en mere, som endnu ikke helt er fastlagt.

FEBRUAR FORELØBIG FRI!

01. - 04. marts Bøn og delvis faste med Lise Jørgensen + en mere, som endnu ikke helt er fastlagt.

Hold dig altid orienteret via vores hjemmeside!

Pottemagerens hus.dk



DEN PÅ OPSLAGSTAVLEN!!!!

Søndag på PH.

Vi har søndag på PH Kl. 10.00 i slutningen af hvert stævne.



Forstå det hvem der kan, men der er ikke mange, der har et vidnesbyrd åbenbart. Jeg modtager ihvertfald ikke nogen.



Men skulle du dog få lyst at sende et, så er adr. else@watchman.dk - eller Else Käs, Stenderupvej 10 A. 6683 Føvling. Meget gerne med foto.



Husk altid at følge med i hvad der sker på vores hjemmeside. Den er ikke perfekt, men hvem er det? Vi prøver efter bedste evne, at opdatere nyheder fra PH der.

Pottemagerens.hus.dk

Bedehus Danmark arrangerer bøn og delvis faste weekend på Pottemagerens Hus tors. d. 14. til søn. d. 17. december.

Temaet for dagene er: "Gud kommer nær!"

Primære talere ved stævnet vil være Peter Tinggaard og Erik Hviid Larsen.

"Det er ingen hemmelighed, at fjenden hader bøn og vil gøre alt, hvad han kan, for at lukke ethvert bedehus, som rejser sig i Danmark. Men Gud har andre planer, og han er heldigvis den største. I denne tid hvor Danmarks første og største bedehus, Pottemagerens Hus, har været under massivt angreb, har Gud både demonstreret, at han vil bevare og styrke Pottemagerens Hus, men han har også begyndt at rejse op nye bedehuse i Danmark.

Fra Bedehus Danmarks side har vi valgt, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at styrke og opmuntre landets bedehuse. For vi tror på, at sådanne steder, hvor forbedere samles til bøn og faste, er af afgørende betydning for landets fremtid, hvis altså vi vil se vækkelse og forvandling i Danmark. Derfor har vi valgt at arrangere en forlænget weekend på Pottemagerens Hus, hvor vi vil nedbede Guds velsignelse over stedet og hvor vi vil lade os lede af Ånden.

Temaet: "Gud kommer nær" tager både sit udgangspunkt i Adventstiden, hvor vi afventer Guds komme, men igennem talerne og bønnerne vil vi også se på, hvordan Gud kommer nær igennem nadveren, Ordet, Helligånden, brødrenes fællesskab og meget mere.

Indlæg fra Formanden for Bestyrelsen

Karl Gulløv



Vi sang ved sidste søndags gudstjeneste det kendte kor” Der kommer en ny tid på dette sted” og sangen lød som en vældig proklamation fra samtlige mødedeltagere, et bevæget øjeblik hvor disse ord i koret fyldte vores hjerter. En enstemmig proklamation, hvor jeg oplevede at det ”gamle” er forbi, og Gud vil skabe nyt.

Vi har i bestyrelsen bedt og talt om fremtidens PH, og vi er enige om, at stedet har Guds bevågenhed, vi er placeret mellem Esbjerg og Kolding, og vi skal her gøre fyldest, lytte til Guds stemme og være bevægelige, og være beredte til at tage nye trosskridt. Vi har fantastiske bygninger med stor mødesal, køkken, værelser og mange øvrige faciliteter, som kun venter på at blive taget endnu mere i brug. Vi skal turde tage nye trosskridt. Bygninger alene gør det naturligvis ikke, såfremt der ikke er dygtige medarbejdere, derfor tak til den faste stab som altid er der, og jer der kommer når der bliver kaldt.

Tak også til jer der trofast støtter PH økonomisk, vi er overbeviste om, at Gud aldrig vil blive en eneste skyldig, som giver ind i dette arbejde. Vi har et ansvar overfor Gud og jer, der trofast støtter os økonomisk, at midlerne bliver anvendt til rette formål.

Vi har som bestyrelse planer og ideer for PH, og vi er naturligvis åbne overfor alle gode bidrag, der kan fremme, at stedet bliver et Guds hus med møder, aktiviteter og et sted, hvor mennesker møder GUD.

Udover at vi skal vægte vores møder og aktiviteter højt, har vi også mange, der lytter til vores "Den Varme Linje". Også en arbejdsgren som vi skal prioritere højt, selv om vi ved, at dette arbejde er "slidsomt".

Vi vil som bestyrelse bruge spalteplass til at orientere jer om, hvad der rører sig på PH, det er vigtigt for os, at være lyttende og modtage tanker og ideer fra alle jer, der ligesom os elsker PH. Vi holder fast i koret: " Der kommer en ny tid på dette sted"

Tak for forbøn for PH, for bestyrelse, medarbejdere og økonomi.

Med ønsket om en glædelig Jul og et velsignet nyt år.

På gensyn i 2018.

Karl Gulløv.



Kære Læser af Nyt fra PH.

Når vi siger Israel lige i disse dage, så tror jeg, vi kan være enige om, at det er med en vis bæven i stemmen. Der foregår frygtelige ting dernede. Ting som vi slet ikke kan forestille os. Israel har brug for jeres forbøn og støtte. Husk der står i 4. Mosebog 24: 9, ” Som en sejrende løve lægger de sig til ro. Hvem vover at vække deres vrede? Velsignet er den, der velsigner dig. Forbandet er den, der forbander dig”. Vi husker stadig at velsigne Israel ud fra PH. Det gør vi, fordi vi elsker Israel.



Som noget glædeligt i disse dage, er der netop kommet en udmelding om, at Tjekkiet følger Trump og Kalder Jerusalem Israels hovedstad, der er nogle lande, der har hjertet på rette sted.

Israel mener også, at nu er tiden inde til at Den palæstinensiske Hamas-bevægelse skal lægge våbnene og anerkende Israel.

Sådan lyder den første reaktion fra den israelske regering, efter at Hamas og rivalerne i Fatah tidligere på dagen underskrev en forsoningsaftale.

»Enhver forsoning mellem det palæstinensiske selvstyre og Hamas må indeholde en forpligtelse over for internationale aftaler og betingelserne fra Kwartetten,« siger en israelsk regeringstalsmand.

Han henviser til den såkaldte Mellemøstkvartet, der bestod af FN, USA, EU og Rusland.

Det sidste her, er referat fra Berlingske.

Med kærlig hilsen - Else Käs



Tak for din/jeres gave.

Kære alle I trofaste, som bliver ved med at støtte PH, I skal ikke fortvivle, jeres gave bliver stadigvæk noteret til skattevæsenet, og alt kører økonomisk, som det skal.

Men når det er sagt, så må vi indrømme, at vi kunne trænge til en indsprøjtning. Det er dyrt i varme lige for tiden, selv om vi sparer meget. Vi mangler en, der er god til at fortælle jer, hvor meget vi er afhængige af jeres "STØTTE". Det er ikke bare os, men hvis I gerne vil, at PH skal fortsætte, så gælder det også jeres fremtid. For uden økonomi er der ingen PH. Alt har så været forgæves.

Er det hvad Gud vil? Hvad vil du/I?

Nu tror jeg, vi skal over i det mere taknemlige. Vi er meget glade for de givere, forbedere, og "støtter", som vi har overalt i ind og udland. I er alle så trofaste, og det jeg har nævnt ovenover, må I ikke tage mig ilde op. Vi elsker PH, og vil så gerne sammen med jer, at det skal fortsætte som et Bedehus. Sammen er vi stærke, så det skal med Guds hjælp nok gå.

Vi alle fra PH ønsker jer alle derude en rigtig glædelig jul og et velsignet nytår.

